

MICHIEL VAN OORT

19 februari 1956

19 januari 2022





Imagine all the people living life in peace

*You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one*

John Lennon

Na tij én wind tegen is onze sportieve en zachtaardige Chiel ingehaald door de tijd en hebben wij na een kort ziek zijn afscheid moeten nemen van mijn lieve man, maatje en onze liefste paps.

Brigit Lourijsen
Yoran
Ayonne

Michiel is bij Sereen, alwaar geen bezoek.

Op dinsdag 25 januari is er van 18.30 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren in De Grote Kerk van Edam, ingang Grote Kerkstraat 59.

Liever geen bloemen. Michiel zijn wens zou zijn een gift te geven aan IVN Waterland. Hiervoor is een collectebus aanwezig.

Wij hadden u graag allemaal uitgenodigd om afscheid te nemen van Michiel. Door de huidige situatie is dit echter niet mogelijk en nemen wij op woensdag 26 januari in besloten kring afscheid.

Er is een online gedenkplaats voor Michiel geopend op www.memori.nl/michiel-van-oort waar herinneringen en condoleances geplaatst kunnen worden.

Baandervesting 65, 1135 DE Edam